

Ένας Παλαιολόγος επιστρέφει στην Ελλάδα

Η έκθεση ζωγραφικής του Π. Σουλικιά στο Μέγαρο Μελά

Ο Παλαιολόγος (Πωλ) Σουλικιάς (Κομοτηνή 1926) μεγάλωσε στο Βόλο. Ζωγραφίζει από μικρός. Σπούδασε στην Αθήνα και στο Παρίσι. Από το 1959 ζει μονίμως στον Καναδά, όπου το έργο του έχει αναγνωριστεί ευρύτερα. Εξέθεσε έργα του για πρώτη φορά στο Βόλο το 1957.

Από το 1963 έχει εκθέσει επανειλημμένως τη δουλειά του στον Καναδά και έχει αποσπάσει εγκωμιαστικές κριτικές. Το 1974 παρουσίασε για πρώτη φορά στην Αθήνα. Το 1972 η επαρχία Κερκίνη τίμησε τον ζωγράφο με την έκδοση δίγλωσσον (αγγλικά - γαλλικά) λευκώματος στο οποίο δημοσιεύτηκαν 70 έργα του, καθώς και η βιογραφία του γραμμένη από τον A. Waller.



Στις 20 Ιουνίου στο Μέγαρο Μελά, η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας εγκαινίασε έκθεση ζωγραφικής του Π. Σουλικιά, ο οποίος ζει και εργάζεται στον Καναδά από το 1959.

Ο Παλαιολόγος - Πωλ Σουλικιάς γεννήθηκε στην Κομοτηνή το 1926 και μεγάλωσε στον Βόλο. Την αγάπη του στη ζωγραφική την έδειξε από μικρό παιδί. Μετά την Κατοχή δύος σπουδασ σε σχολή της Αθήνας συντηματικά όλα τα στοιχεία της ζωγραφικής. Το 1957 πήγε στο Παρίσι όπου μελέτησε τα οποίαν τα έργα ήταν εκτεθειμένα τότε στο Μουσείο του Λούβρου.

Με γερή παιδεία στη ζωγραφική και με τον ήδη διαμορφωμένο ελληνικό χαρακτήρα του που γαλούχηθηκε με τα ελληνικά και ανθρωποτικά ιδεώδη έφυγε το 1959 για τον Καναδά. Με το ταλέντο του και τις ελληνικές αρχές του αισθητικά και ανθρωποτικά ωραίον, απέδωσε το χαρακτήρα της καναδικής φύσης και ζωής, όπως απέδωσε και την ελληνική φύση και ζωή δύοις οι συνθήκες τού επέτρεψαν. Με αυτές τις αρχές και το ταλέντο του αποδίδει κάθε θέμα, όπου και να βρίσκεται αυτό, όπως τους ανθρώπους του



Μεξικού κ.ά.

Ο Π. Σουλικιάς, όπως έγραψε ο Ν. Αλεξίου το 1985, δεν υποδούλωνται στο εικονιζόμενο Αφραίρει δι, τι περιπτώ είναι στο θέμα του, ώστε να πετύχει την καλλιτεχνική δομή χωρίς να το καταστρέψει, όπως γίνεται στα άλλα έργα του.

Απεναντίας του Σουλικιάς βρίσκεται την αληθινή σκέψη, τα αληθινά αισθήματα και τη φύση του θέματος του και βοηθά το θεατή του έργου του να επικοινωνήσει κι αυτός μαζί του.

Το 1965 ο Δήμος του Μόντρεαλ ανακάλυψε και βράβευσε το έργο του Σουλικιά. Τον ίδιο χρόνο και ως σήμερα γνωστοί τεχνοκρίτες έγραφαν και γράφουν για τις «θελκικότερες αρμονίες» των χρωμάτων του, για το «όμορφο ζευγάρωμα θέματος-χρώματος», για την «καινούρια ματιά στην καναδική φύση και ζωή», για την ανθρωποτική υπόσταση των έργων του κ.ά.

Το 1974 ο ιδιοκτήτης και διευθυντής της Dominion Gallery, μιας από τις σπουδαιότερες της Β. Αμερικής, ο Stern, αγόρασε και εξέθεσε τα έργα του Π. Σουλικιά με έργα άλλων διεθνών ζωγράφων. Ο D. Stern πίστευε ότι το έργο του Σουλικιά στέκει διεθνώς. Γι' αυτό άλλωστε του έκανε το 1982 έκθεση μαζί των γνωστών γλύπτη Henry Moore. Έγινε δε η έκθεση αυτή για την παρουσίαση βιβλίου για τον Π.

Σουλικιά στη σειρά «Υπογραφές».

Το 1994, σταν ο κύριος Μίρκος ίλθε στο Μόντρεαλ, ανακάλυψε το έργο του Π. Σουλικιά για την Ελλάδα. Με καλλιτεχνική ευαίσθηση σταμάτησε μπροστά σ' ένα ημερολόγιο με έργα του ζωγράφου κι επικοινώνησε με το έργο του. Ήταν αυτή η επικοινωνία που μας έφερε στην έκθεση της 20ης Ιουνίου του 1995, εδώ στην Αθήνα. Μια έκθεση που ελπίζουμε να γίνει η απαρχή παλινόρθησης του έργου του ξενιτεμένου Ελληνα ζωγράφου. Η παλινόρθηση αυτή έχει μεγάλη σημασία αφού η ψυχική υπόσταση με τα ανθρωποτικά ιδανικά του καλλιτέχνη ανήκουν στην Ελλάδα. Σ' αυτόν δε τους δύσκολους καιρούς για τον άνθρωπο και την τέχνη, όπου «δύλια περνούν για Τέχνη» και προφητεύεται (ή μήπως φαίνεται;) «το τέλος της δημιουργίας και της Τέχνης» η προσφορά στην τέχνη από καλλιτεχνικά ενασθήμητους ανθρώπους είναι ανεκτίμητη.

Ο ζωγράφος και η οικογένειά του ευχαριστούν τον διοικητή της Εθνικής Τράπεζας κ. Μίρκο, επίσης τον κ. Δασκαλόπουλο, την κυρία Ρογκάν, την κυρία Λ. Περατοκό, την κυρία Τοέλλου, τον κ. Κ. Ζήση και όλους δύοις συντέλεσαν στην πραγματοποίηση τούτης της έκθεσης.

Ελένη Κάντζα



Ο Π. Σουλικιάς, η σύνγραψη του, ο Διοικητής της Τράπεζας και η Ντόρα Ηλιοπούλου-Ρογκάν

«ρεύματα», χρηματιστηριακές αντιμετώπισες της τέχνης «εν ειδεί» μετοχής, ο Σουλικιάς εκφράζεται έτοις ώστε να παραμένει πάντοτε πιστός στον εαυτό του. Κωφεύοντας στις σειρήνες των εκάποτε συρμών προσπαθεί –κάτι οπανί στις μέρες μας– να δημιουργήσει με μιαν αξέπανη μετριοφροσύνη ένα έργο που να αποκρυπογραφεί τη δική του ευαισθησία, συγχρόνως όμως να κινητοποιεί και τις δικές μας ψυχικές χορδές. Η διτή αυτή επικοινωνία εξασφαλίζει και εγγύάται το αμόλεντο των έργων του από λαοπλάνα ερεθίσματα και άλλες παρόμοιες –ξένες προς την τέχνη– καταστάσεις.

Η υπαίθρια «Αγορά στο Μεξικό» συναγωνίζεται ως προς το ειλικρινές της εικαστικής καταγραφής το «Λιμάνι του Βόλου». Το ίδιο και η «Μητέρα με τα παιδιά της το χειμώνα» και

το «Περιμένοντας το λεωφορείο», αφενός, και οι μορφές σε μεξικανική πόλη, αφετέρου, αναμεταδίδουν γνήσια την εκάποτε περιβάλλοντα ατμόσφαιρα. Έτσι το κάθε έργο ακτινοβολεί την «αναπνοή» του

αποδεσμένη ευαισθησία στο χρώμα. Ευαισθησία όχι μονάχα καλλιτεχνική αλλά και βιωματική.

Αλλοτε με μια μεγαλύτερη σωρίνεια στα πλάνα και στα σχήματα κι άλλοτε μέσ' από ένα ηθελημένα νευρικό, παλαικό ίχνος, ο ζωγράφος κατορθώνει να εμβαθύνει εικαστικά και ψυχικά στα κάποια στοιχεία από την παλινόρθηση από την οποίαν την έκθεση του καλλιτέχνη αναπτύσσει απόφια και άμεσα. Αναμετάδοση καθίρια, καθότι ξένη και αντιδραστική σε καθέτη το μή άμεσο που θα μπορούσε να προβάλει ως ξένο μάρτι.

Κι από ένα «ψυχογράφημα» του κάθε ερεθίσματός του, οι συνθέσεις του Σουλικιά περιβάλλονται από μια μεταφραστική διάσταση καθώς ο καλλιτέχνης «βλέπει» πάντοτε τα «εσώτερα» κι αυτά προβάλλει.

Κατεξοχήν μαθητής και δάσκαλος του εαυτού του – παρά τη συστηματική εντρύψηση του στην τέχνη – ο Σουλικιάς βλέπει, αισθάνεται και ζωγραφίζει όπως ακριβώς αναπνέει. Γνώρισμα που τεκμηριώνει την αυθεντικότητα της ποιητικής του έμπνευσης και της αλληλένδετης με αυτήν εικαστικής γραφής.

Ντόρα Ηλιοπούλου - Ρογκάν Δρ. Ιστορικός της Τέχνης - Τεχνονομικός



Επί τω έργων

Ο Π. Σουλικιάς, η σύνγραψη του, ο Διοικητής της Τράπεζας και η Ντόρα Ηλιοπούλου-Ρογκάν

το «Περιμένοντας το λεωφορείο», αφενός, και οι μορφές σε μεξικανική πόλη, αφετέρου, αναμεταδίδουν γνήσια την εκάποτε περιβάλλοντα ατμόσφαιρα. Έτσι το κάθε έργο ακτινοβολεί την «αναπνοή» του

αποδεσμένη ευαισθησία στο χρώμα. Ευαισθησία όχι μονάχα καλλιτεχνική αλλά και βιωματική.

Αλλοτε με μια μεγαλύτερη σωρίνεια στα πλάνα και στα σχήματα κι άλλοτε μέσ' από ένα ηθελημένα νευρικό, παλαικό ίχνος, ο ζωγράφος κατορθώνει να εμβαθύνει εικαστικά και ψυχικά στα κάποια στοιχεία από την οποίαν την έκθεση του καλλιτέχνη αναπτύσσει απόφια και άμεσα. Αναμετάδοση καθίρια, καθότι ξένη και αντιδραστική σε καθέτη το μή άμεσο που θα μπορούσε να προβάλει ως ξένο μάρτι.

Κι από ένα «ψυχογράφημα» του κάθε ερεθίσματός του, οι συνθέσεις του Σουλικιά περιβάλλονται από μια μεταφραστική διάσταση καθώς ο καλλιτέχνης «βλέπει» πάντοτε τα «εσώτερα» κι αυτά προβάλλει.

Κατεξοχήν μαθητής και δάσκαλος του εαυτού του – παρά τη συστηματική εντρύψηση του στην τέχνη – ο Σουλικιάς βλέπει, αισθάνεται και ζωγραφίζει όπως ακριβώς αναπνέει. Γνώρισμα που τεκμηριώνει την αυθεντικότητα της ποιητικής του έμπνευσης και της αλληλένδετης με αυτήν εικαστικής γραφής.

Ντόρα Ηλιοπούλου - Ρογκάν Δρ. Ιστορικός της Τέχνης - Τεχν